

Uiteraard hebben we met z'n allen met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van de moord op T.v.Gogh en alle gebeurtenissen erna.

Er heerst ongeloof dat ondanks dat het overgrote meerderheid van de samenleving moslims, christenen, joden, zwart of blank AL JAREN met elkaar, naast elkaar in harmonie leeft en keihard werkt voor een gezonde toekomst voor hun kinderen, er een handvol "idioten" kunnen opstappen die dit (wat we in al die jaren hebben opgebouwd) willen verstoren.

Dit kan, dit mag en dit ZAL niet gebeuren omdat ik ervan overtuigd ben dat de WELDENKENDE, FATSOENLIJKE burgers zwart of wit moslim, joods of katholiek er SAMEN voor zullen zorgen dat de groep "idioten" NIET zullen slagen in hun pogingen om onze samenleving te ontwrichten.

Het is nu MEER als anders tijd dat wij naar elkaar toenaderen, elkaar respecteren en meer als anders laten zien dat we SAMEN in harmonie KUNNEN en WILLEN leven om het ongelijk van de kleine groep "idioten" in de samenleving aan te tonen.

Dank u wel!

Neset Irsik